

Een jongen uit Leidschendam overwintert bij familie Rouwenhorst aan de Benteloseweg

HAAKSBERGEN / LEIDSCHENDAM - Een oorlogsverhaal uit de Hongerwinter 44/45. Een jongen uit Leidschendam overwintert bij de familie Rouwenhorst aan de Benteloseweg in Haaksbergen.

Honger...

'Opa vertel nog eens over die oorlog', vroeg ze tijdens het kerstdiner. Voor zijn vader bestond er nog maar één oorlog en dat was de Tweede Wereldoorlog. Terwijl er daarna toch nog verschillende andere oorlogen waren gevoerd. En waren Nederlandse soldaten nu niet actief in Afghanistan? Maar welke oorlog in de vraag van zijn 12-jarige dochter werd bedoeld was hem wel duidelijk, omdat ze voor school net een werkstuk over de Tweede Wereldoorlog had gemaakt. Zo langzamerhand was haar opa nog één van de weinigen die deze oorlog ook daadwerkelijk had meegemaakt en er over kon vertellen. 'Jullie hadden toen toch heel erg veel honger?' ging ze verder, terwijl ze nog een hap nam.

'Ja' zei opa, 'in de winter van 1944 op 1945 was Nederland al meer dan vier jaar bezet en konden de mensen naarmate de oorlog langer duurde steeds moeilijker aan eten komen. Dat gold helemaal nadat het spoorwegpersoneel niet langer met de bezetter wilde meewerken en het werk neerlegde waardoor er geen treinen meer konden rijden. Door deze spoorwegstaking kwam de aanvoer van voedsel naar het westen van Nederland vanaf september 1944 op een steeds lager pitje te staan. En met name voor de mensen in de grote steden werd het vinden en kopen van eten daarom steeds lastiger. Om het aanwezige eten zo eerlijk mogelijk te verdelen was het op rantsoen en kregen de mensen bonnen waarmee ze voedsel konden afhalen.' 'Bonnen?', vroeg één van de andere kinderen. 'Ja bonnen, net zoals bij die Wuppies laatst toen ze uitverkocht waren, weet je nog', reageerde een ander. 'Omdat ik toen naast mijn ouders nog twee oudere broers en een jongere zus had, moesten we ook thuis het eten zo eerlijk mogelijk verdelen. Daarom werd bij het snijden van het brood iedere boterham gewogen zodat iedereen evenveel kreeg. Na afloop mochten we dan om beurten de broodkrumels van de broodplank opeten. Zo'n honger hadden we.'

Hij had in het verleden dat verhaal over die broodkrumels al een aantal keren gehoord. Voor iemand die echt honger had gekend, zoals zijn vader, was het weggevoeren van brood of eten daarom een soort doodzonde. Dat was hem met de paplepel ingegoten.

'Na de kerstdagen en oude en nieuw werd de situatie bij ons thuis zodanig dat er wel iets moest gebeuren want we bleven maar afvallen en werden steeds magerder. Omdat één van mijn broers wel eens met een schoolkamp bij boeren in Twente was geweest werd er besloten dat ik samen met mijn twee oudere broers vanuit Den Haag naar Twente zou gaan. Daar zouden

we dan op goed geluk proberen om onderdak bij boeren te vinden om daar een tijdje te logeren.' 'Hoezo op goed geluk?' vroeg één van de kleinkinderen, 'je kon toch even bellen of e-mailen dat je eraan kwam?' 'Nee natuurlijk niet stommerd, die mensen leefden toen nog in het steen tijdperk, die hadden nog geen computer', zei een ander. 'Maar opa hoe oud was je toen?' 'Ik was toen 14 jaar oud en mijn broers waren 17 en 21'. 'Zo jong nog! En ging je vader of moeder dan met jullie mee op reis?' 'Nee, want zo'n heen en terugreis zou een aantal dagen in beslag nemen omdat het reizen in oorlogstijd niet zo makkelijk ging als vandaag de dag. En mijn vader moest wel gewoon naar zijn werk en mijn moeder moest bij mijn zusje blijven anders was die alleen thuis. Enfin, in januari 1945 zijn we dus met zijn drieën met de trein uit Den Haag vertrokken. Het was een lange en gevaarlijke reis die bij voorkeur 's nachts werd gemaakt. Want bij daglicht was een rijdende trein een makkelijk doelwit voor Engelse jachtvliegtuigen om te beschieten. Uiteindelijk kwamen wij om drie uur 's nachts in Utrecht aan. Omdat de trein naar Almelo al was vertrokken hebben we toen op het Perron in een wachtkamer overnacht.

'Maar opa, het was toch winter, dat is toch hartstikke koud?' 'Ja inderdaad dat was geen pretje, maar ik was zo moe van de reis en de honger dat ik toch wel in slaap gevallen ben. Die honger was wel lastig omdat we van huis uit maar weinig eten hadden kunnen meenemen en de trein richting Almelo pas de volgende dag om zes uur 's avonds zou vertrekken. Maar gelukkig kregen we op onze reispapieren wat middageten wat we toen eerlijk hebben verdeeld.'

'Uiteindelijk zijn we na twee dagen in Hengelo aangekomen. Vandaar zijn we te voet verder gegaan. Eerst zijn we naar de boer in het dorpje Beckum gegaan dat zo'n 8 à 10 kilometer van Hengelo ligt. Daar kon mijn broer, die

daar al een keer op schoolkamp was geweest, blijven. Maar voor mij en mijn oudste broer was daar geen plaats. Daarom ben ik met mijn broer verder getrokken.' 'Hé, dat lijkt wel een beetje op dat verhaal van Josef en Maria die ook van herberg naar herberg gingen en nergens terecht konden', riepen twee kinderen in koor.

'uiteindelijk kwamen we uit in een klein plaatsje zo'n 8 kilometer verder gelegen dan waar mijn andere broer zat. Daar kon ik bij een boer terecht terwijl mijn oudste broer weer op een andere boerderij in datzelfde dorpje kon blijven. Dus dat was geluk hebben.'

'Bij boerengezinnen kregen we iedere dag stevige maaltijden. Op alle dagen voor wel een weerkraak vlees op het bord, aardappels met jus zoveel als je lusste en 's ochtends roggemeelpap, dus al snel volgen de pondjes er weer aan en kwamen we op krachten. Veertien dagen later is daarom mijn oudste broer ook nog mijn zusje van 10 bij mijn ouders gaan ophalen. Maar toen zij aankwamen was ze door de honger en het lange lopen door de kou zo verzwakt dat onmiddellijk mijnheer Pastoor werd gemaald omdat ze dachten dat ze dood zou gaan. Gelukkig knap te na een paar dagen door het eten van veel pap weer op.' 'Groot voordeel van het feit dat ik met mijn broers en zus in Twente was dat mijn ouders de voedselbonnen die ze voor ons hadden gekregen nu konden gebruiken om hun eigen rantsoen mee aan te vullen. Dus zo hadden mijn ouders ook weer wat extra te eten en zijn ook zij in de oorlog niet van de honger gestorven.'

'En nu kinderen, is er met dat dorpje waar ik bij die boer zat wat bijzonders aan de hand.' 'Oh ja, wat dan?' vroeg één van de kinderen. 'Nou' ging opa verder terwijl hij wat zachter ging praten en de kinderen hun hoofden wat meer naar voren staken om toch vooral niets van het verhaal te missen, 'mijn vader, dus de opa van jullie papa, heette 'Isidor' en het

dorpje waar ik en mijn broer uiteindelijk onderdak vonden heette 'Sint Isidorushoeve'. Ik heb in het feit dat wij nu juist in dat kleine plaatsje met de naam van mijn vader terecht kwamen en onderdak vonden altijd de hand van God gezien.'

Of in dit bijzondere feit dat ze in het dorpje 'Sint Isidorushoeve' terecht kwamen de hand van God moest worden gezien, zoals zijn vader beweerde, daar twijfelde hij aan. Hij vond het wel bijzonder dat deze boeren een stel vreemde kinderen in huis haalden. Maar was dat een Goddelijk ingrijpen of toch 'gewoon' iets diep menselijks? Hij vroeg zich af of vandaag de dag de mens deze onbevengenen naastenliefde ook nog zou bezitten. Want wat zou hij doen als morgen een paar minderjarige Iraaken van Afghanistan voor zijn deur stonden en om onderdak vroegen? Zou hij deze kindvolwassenen in huis nemen? Of zou hij ze doorverwijzen naar het asielzoekerscentrum? Misschien zelfs wel de politie bellen?

Zijn vader had nog steeds rotsvast vertrouwen in God. Maar deze groep mensen was bezig uit te sterven en er zat eigenlijk geen generatie achter die het stokje overnam van de meeste kerk-gangers de kinderen niet meer naar de kerk gaan. 'Van huis uit' zeggen deze kinderen misschien nog 'ben ik Katholiek, Hervormd of Gereformeerd'. Maar ja ze zijn het huis uit, en een nieuw huis voor hun geloofszaken hebben ze nog niet gevonden. Ergens vond hij dat gek. Vooral in deze tijden van crisis zoals nu met de kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande onzekerheid dat mensen op zoek naar de zin van leven, hadden ze 'honger' naar iets hogers, iets wat groter is dan zichzelf maar zonder hen niets is. Blijkbaar konden ze deze honger niet stillen in de huidige kerk. Maar misschien zag hij dat allemaal verkeerd want was gisteravond de kerkdienst toch niet weer tot de plaatsplek bezet geweest?

Erik Schopp en Gritte Bos-

ROND Haaksbergen

Kwaliteit en duidelijkheid is de kracht van Nijkamp Catering



HAAKSBERGEN - Maarten Nijkamp Catering; zo heet het nieuwe catering bedrijf van... uiteraard: Maarten Nijkamp. Of je nou een feest voor 30 of 500 personen houdt, Maarten Nijkamp regelt het. En wel tot in de puntjes, want de ondernemer staat voor kwaliteit. „Als we een feest met bediening organiseren, werk ik uitsluitend met gekwalificeerd personeel. Want de gasten moeten een topfeest hebben”, luidt de filosofie van de cateraar.

Het idee begon te leven toen hij voor de zoveelste keer werd gevraagd: hé Maarten kun je niet een feestje voor ons regelen. „Dat deed ik dan op vrijblijvende wijze. Door meer dan 20 jaar kelneren en bedienen bij verschillende horecabedrijven weet je wel hoe je een feest tot in de puntjes moet verzorgen. Op die manier heb ik het plan van een nieuw bedrijf ontwikkeld." De grote kracht van Nijkamp is zijn enorme horecanetwerk. Of

je nou volgende maand of volgende week al van zijn diensten gebruik wilt maken; het komt helemaal in orde. „We houden er een flexibele bedrijfsvoering op na, waarin alles mogelijk is. De klant zegt het maar. Of het nu alleen een tent is, of alleen de catering of allebei, bij Maarten Nijkamp Catering kan alles van A tot Z worden geregeld. Ja, ook de tafels, stoelen, glazen en de servetten." Nijkamp is al vol in bedrijf en binnenkort

gaat de website de lucht in. Het voorjaar is in volle gang en de feestkriebels slaan toe bij de mensen. En over de prijs: „De klant krijgt een scherpe offerte en dat is de prijs. Duidelijkheid, daar staan we voor als cateraar met meer dan 23 jaar ervaring in de regionale horecabranche." Te bereiken onder nummer 053 5729292 / 06 54968909 website: www.nijkampcatering.nl (gaat binnenkort de lucht in).

Welkom in de natuur maar let op de toegangsregels

HAAKSBERGEN - In de natuurgebieden in Zuid Twente gaan de boswachters van Landgoed Het Lankheet, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in het broedseizoen strenger controleren en zodig verbaliseren op de toegangsregels. Die regels zijn: toegang van zonsopgang tot zonsondergang, vrij wandelen op wegen en paden, honden - mits aangelijnd - mogen mee en ruiters op de aangegeven paden. Loslopende honden, ruiters buitwaten de ruiterroute en mountainbikers zijn namelijk een grote bron

van verstoring voor vogels, andere dieren en de mede recreant. De natuurorganisaties heten bezoekers uiteraard van harte welkom maar vragen hen wel dringend: houd u aan de toegangsregels, dank u wel. Juist in de periode van april tot half juni hebben dieren en dan met name vogels hun rust hard nodig, omdat ze dan broeden. Vooral de vogels die op de grond broeden, de bodembroeders zoals de wulp en nachtzwaluw zijn bijzonder gevoelig voor verstoring.

ORANJEWEEKEN!



Arend Vieux 1.0 Liter 7.99
Sonnema Berenburg 1.0 Liter 10.99
Eelaart*** Jonge Jenever 1.0 Liter 9.99

MEIMAAND ROSÉMAAND	
Doña Florencia Dual Rosé 0.75 Liter	4.99
Ca' Bellavitis Rosato 0.75 Liter	4.99
Grange des Dames AC Rosé 0.75 Liter	5.99
Vino de la Tierra de Castilla y León Naire Rosé 0.75 Liter	4.69
Coteaux d'Aix en Provence Château Beaulieu Rosé AC 0.75 Liter	8.49
Terre des Anges VdP d'OC Rosé AC 0.75 Liter	4.99

www.dewereldvandranken.nl
De Twentse Kwaliteits Slijter.
Slijterij Ottink
Eibergestraat 2 tel. 053-572 8712
HAAKSBERGEN

Bentelose formatie Shitt Happens ook actief in Duitsland

BENTELO / ALTSTÄTTE - Vijf weekenden feest voor zowel de Duitsers als de Nederlanders. Het grote Karpaten tentfeest tussen Ahaus en Altstätte (net over de Duitse grens bij Haaksbergen) staat aan de vooravond van haar 4e weekend. As weekend komt de uit Bentelo afkomstige rockformatie Shitt Happens naar Karpaten. Maar eerst nog Koninginnedag in Duitsland!!

Koninginnedag vieren in Duitsland? Het kan bij Karpaten. De Nederlandse band Beethoven zorgt voor de muzikale omligting. In verschillende tenten zijn er deze Koninginnedag meerdere optredens. Absolute topper deze avond is R.I.O. met actuele top hits als "Shine on" en "When the sun comes down". Zaterdag 2 mei staat de Bentelose rock-sensatie Shitt Happens op de Duitse Bühne. 5 dames en één mannelijke drummer. Shitt Happens is niet vies van een feestje en met hun repertoire lukt dat ook! Ze spelen covers van o.a. AC/DC, Sweet, Kim Wilde en Johnny Cash. Maar ook van

Een begrip in Haaksbergen gaat verhuizen

HAAKSBERGEN - Vele inwoners van Haaksbergen maar ook uit de gehele regio inclusief enkele BN'ers moeten binnenkort afscheid nemen van Pun en Solo na enkele jaren succesvol hun unieke voetenmassages te hebben gegeven vertrekken zij richting Valencia Spanje om daar een opleidingscentrum te gaan beginnen.

Zij nemen met pijn in hun hart afscheid van de vele klanten maar hebben gelukkig Soemindra en Amanda kunnen opleiden die de behandelingen zullen voortzetten op een nieuwe locatie in Enschede, binnenkort zal dit op de web site www.voetensalon.nl worden vermeld. De afgelopen jaren hebben wij met plezier in onze Voetensalon gewerkt! En mede door u is het een groot succes geworden zowel in Enschede als nu in Haaksbergen. Maar helaas moeten wij u mededelen dat wij eind juni zullen stoppen met onze behandelingen in Nederland. Wij gaan dan naar Spanje 70 km ten zuiden van Valencia om daar een trainingscentrum met behandelingen te gaan beginnen. Met pijn in het hart zullen wij afscheid van u moeten nemen, maar wij hebben een ge-

weldige tijd gehad. Het klinkt gek, maar u bent ook van harte welkom bij ons in Spanje, wij werken bij een Bed&Breakfast (kamer met ontbijt) Villa Goodlife in de bergen maar nabij de stad Gandia met zijn stranden. Zie www.villagoodlife.eu hier kunt u ook onze informatie vinden en een aanbieding naar Spanje! Maar wij hebben ook goed nieuws! De afgelopen maanden hebben wij Soemindra en Amanda kunnen opleiden die onze behandelingen zullen voortzetten in Enschede. Zij gaan vanaf juli een nieuwe Voetensalon starten, de locatie zal op onze www.voetensalon.nl worden gezet met ook een introductie. Zij nemen onze telefoonnummers en website over. Nogmaals bedankt voor uw vertrouwen en wensen u veel geluk, gezondheid en liefde toe! Wij blijven tot 26 juni in Haaksbergen werken. Tot deze tijd staan wij nog graag tot uw dienst!

Genieten bij 't Hoogeland



Samen moederdag vieren? Verras dan je moeder met een moederdagbrunch voor het hele gezin!

Moederdagbrunch € 17,50
incl. dessert € 22,50
kinderen (4-12 jr.) € 10,00
incl. dessert € 12,50

het witte goud is er weer met o.a. 3 gangen

Aspergeverrassingsmenu € 29,50



Bel voor informatie of reserveren: 053-5731020
Eibergestraat 157 Haaksbergen
Tel. 053-5731020
info@hotelmorssinkhof.nl
www.hotelmorssinkhof.nl

Bezoek onze website www.hotelmorssinkhof.nl

ERVAREN TUINMAN biedt zich Cursus 'In beweging komen' en Uniek en persoonlijk cadeau aan voor onderhoud/aanleg/ 'Rust en ontspanning' IN MOTION bij speciale gelegenheden Buxus knippen. Tel: 06-15399708. 053-5722325 www.in4motion.nl WWW.GEBOORTETEGELTJE.NL